

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Wees blij met jezelf

“Je zal versteld staan over het nieuwe dat in je eigen leven komt, wanneer je de aandacht op je eigen verleden of je eigen toekomst richt op een manier dat je vrede hebt met deze dingen. Je moet vooral vrede krijgen met je eigen leven, met het leven van deze aarde, met je eigen toekomst en zorgen dat je daar niet tegen vecht. Vecht zoveel als je wil, maar niet met je eigen verleden en je eigen toekomst. Breng jezelf tot vrede. Je kan je eigen vrede voeden: met gedachten, met gevoelens, met een wil. Vooral met een wil: dat je vrede wil bereiken in je eigen leven.

Het gevecht op deze aarde zal steeds doorgaan, dat is niet het punt. Het is ook noodzakelijk dat het doorgaat en je moet ook in deze wereld durven vechten. Wees een vechter, kom op voor je eigen dingen, kom op voor je eigen leven. Je moet er werkelijk iets van maken. Het heeft geen zin om bij de pakken te blijven zitten.

Toch is het essentieel dat je tot vrede komt met jezelf. Al de dingen die je denkt, al de dingen die je doet, aanvaard ze op het punt waar je staat. Wees geduldig met jezelf. Wees liefdevol met jezelf.

Het is het eerste wat ik te zeggen heb tegen mensen: “Jezelf, jezelf, jezelf!” Het is wel eens anders gezegd, dat je de ander vóór moet nemen. Misschien heb je zoiets gehoord of ben je daartoe aangemoedigd geweest. Maar dat is niet het punt waar de meeste mensen het moeilijk mee hebben. De meeste mensen hebben het moeilijk om zichzelf te aanvaarden. Kijk desnoods in de spiegel, en aanvaard jezelf. Wees blij dat je bent zoals je bent.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 3: Een groter leven”
(uit hoofdstuk 1: ‘De bedoeling van de Nieuwe Tijd’) © Mayil.com